



Op Aprilletje zes verloor Alva zijn fles



De opstand in Vlissingen herdacht!

Zondag 6 april 1572 was in Vlissingen een belangrijke dag in de geschiedenis. Het was de dag dat de inwoners van Vlissingen erin slaagden de Spanjaarden uit de stad te krijgen. Vlissingen was de allereerste stad waar dit lukte. Zelfs Den Briel was niet eerder.

Niet gek dat deze dag dan ook elk jaar gevierd wordt in Vlissingen. Ook dit jaar worden weer verschillende festiviteiten georganiseerd door allerlei verenigingen, organisaties en Vlissingers om het heugelijke feit, 'De Opstand', te herdenken en te vieren.

Feest van
de opstand
6 april
binnenstad
Vlissingen

Interview met de burgemeester

Pagina 3



Programma en festiviteiten

Pagina 5



De geschiedenis van 1572

Pagina 11



op&TOP
ZIJ

Where Women Meet Fashion

STUDIO ANNELOES
YAYA
MOSCH COPENGAGEN
SUMMUM
SELECTED FEMME
CAMBIO
PARA MI

WWW.OPENTOPZIJ.NL

BENT U TOE AAN UW VOLGENDE BRIL?

KIES VOOR HET GEMAK EN MAAK EEN AFSPRAAK ONLINE



50% KORTING

OP DE COMPLETE BRIL
(MONTUUR MET RODENSTOCK BRILLENGLAZEN)

TILROE OPTIEK WALSTRAAT 81 VLISSINGEN
01184-12370 WWW.TILROE.NL

BOUWBEDRIJFJOZIASSE.NL



**BOUWBEDRIJF
JOZIASSE,
STERK IN:**

NIEUWBOUW
AAN- EN VERBOUW
SERVICE & ONDERHOUD
RENOVATIE
RESTAURATIE
VERDUURZAMING



CHECK ONZE
VACATURES

**BOUWBEDRIJF
JOZIASSE**

Industrieweg 5, 4382 NA Vlissingen | T: 0118-417873 | E: contact@bouwbedrijfjoziasse.nl

SEC
catering

Transportweg 9
4387 PE Vlissingen
0118 47 56 99
info@seccatering.nl

www.seccatering.nl

Colofon

Deze krant is een uitgave van de werkgroep Vlissingen 1572. Deze groep valt onder Stichting Oorlogsjaren in Vlissingen en organiseert elk jaar het Vlissingen 1572 event.

Vormgeving en realisatie: Origin Marketing

Contact: organisatie@vlissingen1572.nl

Vlissingen 1572 wordt mede mogelijk gemaakt door:



Familiefonds
Hurgronje



Vlissingen mag best trots zijn op wat er gebeurde op 6 april 1572!

Interview met burgemeester Bas van den Tillaar

Vlissingen 1572 wordt elk jaar groter gevierd. Waarom is dat belangrijk?

“Vlissingen was de eerste stad in de Lage Landen die zichzelf bevrijdde van de Spanjaarden. Om precies te zijn: op 6 april 1572. Al jaren zetten Marianne Koolwijk en Doeke Roos zich in om ‘De Vlissingse Opstand’ van 1572 in herinnering te houden bij de Vlissingers. Kosten noch moeite hebben zij gespaard om elk jaar weer een fantastisch evenement – beter gezegd een ‘belevenis’ – neer te zetten, zowel in de Sint Jacobskerk als op straat. Elk jaar weten ze weer veel mensen enthousiast te maken voor de optocht en laten ze de kanonnen bulderen op het rondeel. Het doet me dan ook goed om te zien dat de afgelopen jaren meer mensen Marianne en Doeke helpen om het bevrijdingsfeest van Vlissingen elk jaar een stukje grootser te maken. Want met een breder gedragen organisatie, wordt het mogelijk de festiviteiten verder uit te breiden.”

Waar bent u trots op als het gaat over Vlissingen 1572?

“Vlissingen mag best trots zijn op wat er op 6 april 1572 gebeurde. Zonder enige hulp van buitenaf, zorgden de Vlissingers ervoor dat de Spanjaarden de benen namen. Een paar oorverdovende kanonschoten richting de Spaanse schepen maakten de opvarenden zo bang, dat ze rechtsomkeert gingen. Wat een lef toonden de Vlissingers! Helemaal op eigen initiatief, met geen enkel voorbeeld, stonden ze op en zeiden: ‘Nu is het genoeg, Alva! Je hebt hier niets meer te zoeken.’”

De Vlissingers namen in 1572 het heft in eigen hand. Zit dat karakter nog steeds in de stad?

“Vlissingers weten wat ze willen en laten niet met zich sollen. Ze zeggen waar het op staat, zonder om de hete

brei heen te draaien. Bij hun woorden voegen ze daden. Het zijn harde werkers, die weten van doorpakken. En die snappen dat je soms ook zelf de schouders eronder moet zetten. Zonder deze mentaliteit, zou er ook nooit zo’n mooi bevrijdingsfeest als dit bestaan.”

Wat mag de bezoeker echt niet missen van het programma?

“Dat vind ik moeilijk kiezen. Ik heb het programma gezien en wil tegen iedereen zeggen: zorg dat je op zaterdag 6 april de hele dag in de binnenstad van Vlissingen bent! De organisatoren hebben een prachtig en aansprekend programma opgesteld, waar werkelijk iedereen van kan genieten, jong en oud. We vieren op 5 mei onze nationale Bevrijdingsdag met het fantastische Bevrijdingsfestival, maar op 6 april hebben we in Vlissingen ons lokale bevrijdingsfeest. Een dag dat we vieren ‘Vlissingers’ te zijn. Zelf zal ik op 6 april de feestelijke bijeenkomst op de Oude Markt bezoeken, die begint om 13.00 uur. Ook kijk ik uit naar de openluchtkerkdienst op de Oude Markt.”

Het evenement is een samenwerking tussen verschillende partijen en de gemeente. Kunt u daar iets over vertellen?

“Ik vind het veelbelovend dat meer mensen en organisaties hun schouders onder dit evenement willen zetten. Dat ze samenwerken om ‘6 april’ uit te laten groeien tot een belangrijke feest- en herdenkingsdag voor Vlissingen. Tot een groots volksfeest, dat gedragen wordt door zoveel mogelijk mensen in Vlissingen. Een feestdag waarop we samen laten zien dat we trots zijn op onze karaktervolle Vlissingers van toen, maar zeker ook op die van nu.”

Welke impact hoopt u dat het evenement heeft op de bezoekers?

“In eerste instantie hoop ik dat de bezoekers – al genie-



Burgemeester
Bas van den Tillaar

tend van de feestelijke activiteiten – iets meekrijgen van de bijzondere geschiedenis van Vlissingen. Een bijzondere geschiedenis, omdat het om ‘gewone’ inwoners van Vlissingen ging, die onverzettelijk voor hun recht en vrijheid opkwamen. En die zo tot échte heldendaden kwamen, die we ruim 450 jaar na dato nog steeds herdenken. En dat het in die zin onze inwoners - van alle leeftijden, maar ook vanuit alle windstreken – met elkaar verbindt.”

Vlissingen 1572, volgend jaar weer?

“Niemand kan in de toekomst kijken, maar met deze organisatie, hoop ik dat dit feest uitgroeit tot een mooie en nog lange traditie voor Vlissingen. Wat mij betreft, is Vlissingen 1572 niet meer weg te denken uit Vlissingen!”

Vlissingen gaat bruisen!

In 2022 was het 450 jaar geleden dat hier in de lage landen aan de Noordzee het verzet tegen de Spaanse onderdrukking oplaaide, wat uiteindelijk leidde tot het ontstaan van Nederland als natie.

In Vlissingen viel het eerste schot. Een schot dat niet uit kon blijven... de bewoners van Vlissingen waren het meer dan zat om steeds weer beroofd en misbruikt te worden.

Het vooruitzicht dat er nog veel meer vijandelijke soldaten in de stad gelegerd zouden worden maakte ze niet alleen bang, maar ook kwaad.

Er was dan ook niet veel nodig om ze daadwerkelijk in opstand te laten komen. En dat kwamen ze, de burgers van Vlissingen, protestanten en katholieken, schouder aan schouder.

Het werd een volksooploop, er waren schermutselingen en er kwamen wapens tevoorschijn. Ze hadden succes, misschien zelf tot hun eigen verrassing. De vijandelijke soldaten en dwarsliggende bestuurders werden de stad uitgejaagd.

Andere steden volgden, niet altijd geheel vrijwillig, de brute kracht van het Spaanse leger kon ook heel overreidend zijn, maar ‘de bal’ bleef rollen tot vele jaren later de band met Spanje was verbroken.

Vroeger werden de gebeurtenissen van 6 april in onze stad vaak gevierd, groots gevierd zelfs; net als in veel andere steden, waar het soms tot op de dag van vandaag nog een jaarlijkse happening is.

Door de eeuwen heen heeft Vlissingen, door zijn ligging aan de Schelde, vaak in de frontlinie gelegen en is dat oude verhaal over de opstand in 1572 een van de vele verhalen geworden en weggezakt in de herinnering.

De ‘Werkgroep Viering Vlissingers Verzet 1572’ heeft jaren geleden al het voortouw genomen door op 6 april de Donderpreek van pastoor Derksen na te spelen, net als de daaropvolgende volksooploop (geleid door Jan van Cuyck) richting het Rondeel, uitmondend in een kanonschot richting de Spaanse vloot en de gevangenneming van de zwemmende gezant Hernando Pancheco.

Mede door steun van het gemeentebestuur is de re-enactment van die Werkgroep nu de kern van een veel uitgebreidere herdenking en, vooral, viering van ‘De Vlissingse Opstand 1572’ geworden.



Jan Koopman
Voorzitter Regiegroep 1572

6 april gaan we het weer vieren, met spektakel, verhalen, muziek en heel veel plezier. Ik nodig u graag uit om met ons mee te komen vieren.

Bekijk het programma op onze website, in de krant of via de QR-code:



kambier
bouwbedrijf

Karreveld 37
Koudekerke
tel. 0118 553128

Voor al uw bouw
verbouw wensen

kambier.nl




Super Vlissingen 1572 aanbieding

EEN TAS VOL LEKKERS
inclusief tas



- 400 gram kipfilet
- 400 gram boerengehakt
- 4 hamburgers
- bakje kipkerrie
- 150 slagersboterhamworst
- 1/2 grillworst

op=op
normaal 39,95
nu 23,95

Max. twee per persoon
Geldig van 2 april tot en met 13 april

Keurslager Dennis Gillissen

Walstraat 100 4381GE Vlissingen Tel. 0118412141 www.gillissen.keurslager.nl

SCHELDEKWARTIER, DAT IS THUISKOMEN!



WWW.SCHELDEKWARTIER.NL



De hoogtepunten van Vlissingen 1572

Opnieuw is het programma van het eerste grote event in Vlissingen zeer uitgebreid.

We belichten een aantal hoogtepunten uit het programma.

Foto's Lisette van Peenen

De geschiedenis herleeft

Weer buldert de preek van pastoor Derksen over de hoofden van de Vlissingen. Het historische theater begint dit jaar op de Oude Markt. Daarna vertrekt de optocht richting het Rondeel. Er wordt met kanonnen (of eigenlijk kanons) geschoten om de Spanjaarden te verjagen. De optocht trekt door de stad en eindigt voor Inguana met de ophanging van Don Pacheco (of toch niet?). Maak het mee!

13.00 uur Oude Markt,
14.15 uur Rondeel en
15.30 uur Inguana

Genoeg te doen voor de kids

Voor de jongste bezoekers van het event is er van alles te beleven. Naast het straattheater op de Oude Markt zijn er diverse oud-Hollandse spelletjes te doen. Er zijn springkussens, je kunt geschminkt worden en er is een draaimolen. Een echte aanrader is de familievoorstelling 'Meisje in verzet'. Deze wordt twee keer opgevoerd in boekhandel 't Spui.

De hele dag op de Oude Markt en het Bellamypark.
14.30 uur en 16.00 uur 't Spui



Muziek in alle smaken en stijlen

Tijdens de vieringen is er veel muziek te bekijken en beluisteren. Middeleeuwse muziek door het ensemble Goet ende Fyn, verschillende shantykoren en straatacts, een optreden van de Koninklijke Harmonie Ons Genoegen en een heus smartlappenkoor. De hele dag is er op het podium op de Oude Markt een muziekprogramma met diverse acts zoals Ruben & Naomi, coverband Onder NAP en de Vette piano-show van Jennifer Lynn & Friends. Ook in De Piek is een optreden van Sunfire + Rosine Bluegrass Family.

Check het programma op de volgende pagina voor tijden en locaties.



Ambachten- en brocantemarkt

In Lange Zelke en op de Oude Markt kan de bezoeker genieten van oude ambachten, verschillende straattheateracts, workshops en een brocantemarkt. Lach mee met de Middeleeuwse Malloot, zing mee met de Muzikale Nar of bekijk de koopwaar van Koopvrouw Clementina.

Check het programma op de volgende pagina voor tijden en locaties.





Foto's Lisette van Peenen



zaterdag 6 april

herdenkt Vlissingen de opstand uit 1572

10.00 - 17.00	Lange Zelke	Brocante- en ambachtenmarkt
12.00 - 17.00	Hele binnenstad	Shantykorren, straattheateracts <i>O.a. Muzikale Nar, Waarzegster, Koopvrouw Clementina en de Middeleeuwse Malloot</i>
12.15 - 12.45	Oude Markt	Optreden Koninklijke Harmonie Ons Genoegen
12.45 - 13.00	Oude Markt	Smartlappenkoor Scharretjoe
13.00 - 14.00	Oude Markt	Feestelijke bijeenkomst en openluchtkerkdienst, <i>Met bulderpreek en theaterstuk 'De Opruiming'</i>
14.00 - 14.15	Oude Markt	Vertrek optocht naar Rondeel
14.00 - 22.00	Oude Markt en Bellamypark	Diverse kinderactiviteiten <i>O.a. Oud Hollandse spelletjes, springkussens, schminken, draaimolen, etc.</i> Overige activiteiten Bellamypark <i>O.a. demo's oude ambachten en muziekacts; o.a. Longfield Jazzcrackers, Scharretjoe</i>
14.15 - 15.00	Rondeel	Aankomst Rondeel, start theater op en rond Rondeel
14.30 - 14.45	Jacobskerk	Carillonspel door Jos Vogel: Dutch Delight
14.30 - 15.00	't Spui	Familievoorstelling: 'Meisje in verzet'
14.30 - 17.00	Hele binnenstad	Diverse lopende (muziek)acts; <i>Zoals NO Longfield Jazzcrackers, Samba Brass</i>
15.00 - 22.00	Oude Markt	Start muziekprogramma Oude Markt <i>Met Ruben & Naomi, Onder NAP en de vette piano-show</i>
15.00 - 15.30	Rondeel	Start optocht door binnenstad
15.00 - 15.30	Scheldeplein	Optreden Talent Band Vlissingen
15.30 - 16.00	Iguana	Ophanging Don Pacheco
16.00 - 16.30	't Spui	Familievoorstelling: 'Meisje in verzet'
21.00 - 24.00	De Piek	Concert Sunfire + Rosine Bluegrass Family





Is uw apparaat
in opstand
gekomen?

Reparatie nodig?
Wij helpen u graag!

Wij repareren (bijna) alle merken witgoed



Vraag hier uw reparatie aan
d.m.v. een makkelijk
inVulformulier.

Kanaalstraat 22
OOST-SOUBURG

Dorpsstraat 56
HEINKENSZAND

WWW.AVAELECTRO.NL

Kom langs bij de leukste kookwinkel van Zeeland voor onze speciale 1572 aanbiedingen!



Fancy Cooking biedt alles wat je nodig hebt om binnen en/of buiten te kunnen koken, eten en genieten. Met de mooiste merken zoals OFYR, le Creuset, Jura, Yakiniku, Combeek, Villeroy en Boch en nog veel meer, maken we iedere maaltijd tot een feestje. Kom kijken in de winkel aan de Coosje Buskenstraat en laat je inspireren. Of maak gebruik van onze speciale opstandige aanbiedingen speciaal voor Vlissingen 1572.



In april
€15⁷²

Boska Kaasschaaf Monaco+

Het paradepaardje onder de BOSKA kaasschaven: de Kaasschaaf Monaco+. In deze schaar is meer dan 125 jaar BOSKA ervaring verwerkt. De kaasschaaf bevat alle technologische ontwikkelingen die nodig zijn om kaas perfect te schaven. Het weldoordachte wafelpatroon zorgt voor minder weerstand op het blad. Dankzij de ribbels in het snijgedeelte glij je nog makkelijker door de kaas.



Nu
€1572,-

OFYR Classic Black 85

De OFYR Classic Black 85 is een mooie vuurschaal barbecue met een uniek design. Gebruik de Classic Black 85 met vrienden of familie en u geniet van het vuur en maakt de lekkerste gerechten klaar. Dankzij de grote kookplaat kunt u gerechten bereiden voor 10 tot 12 personen. De barbecue heeft een brandduur van 4 à 5 uur, hierna zal de as verwijderd moeten worden.



Nu
€157²⁰

Fissler Vitaquick Premium snelkookpan 4.5 liter

Kortere kooktijd, minder energieverbruik én gezond koken met behoud van vitamines! Met een snelkookpan zet je in mum van tijd een lekkere maaltijd op tafel.

De nieuwe Fissler Vitaquick Premium snelkookpan heeft een bruto inhoud van 4,5L en is gemaakt van hoogwaardig 18/10 roestvrij edelstaal. Deze vernieuwde variant van de Vitaquick snelkookpan is van alle gemakken voorzien. Zo beschikt de snelkookpan over twee kookniveaus:

- Kookstand, voor traditioneel koken
- Snelle stand, voor vlees en stoofgerechten

DAGAANBIEDING

Elke dag een aanbieding

DINSDAG

VARKENSSAUCIJZEN
3 + 1 GRATIS

VERSE WORST
2^e POND 50%
KORTING



WOENSDAG

ALLE SOORTEN
GEHAKT

2^e POND 50%
KORTING



DONDERDAG

SLAVINKEN

3 + 1
GRATIS



VRIJDAG

HOLLANDSE
BIEFSTUKKEN

9,95



ZATERDAG

KIP-, WIENER- EN ZIGEUNER-
SCHNITZELS

3 + 1
GRATIS



Keurslager Dennis
Gillissen

Walstraat 100 4381GE Vlissingen
Tel. 0118412141 www.gillissen.keurslager.nl

ZICHT BAAR

benikzichtbaar.nl

Wij zijn Zichtbaar. En jij?

Totaalleverancier in sign,
reclame en interieur

Bruinisse | Halsteren | Strijen | Vlissingen



SOIF
café / restaurant

Bellamypark 14
4381 CJ Vlissingen
0118 - 410516
info@so-if.nl

HET MOOISTE PLEKJE VAN HET BELLAMY PARK IN VLISSINGEN

SOIF is een trendy en gezellig café/restaurant met een geweldig terras op het Bellamypark in Vlissingen. Op ons terras wil je graag een plekje bemachtigen want wij van SOIF staan bijna jaarlijks hoog genoteerd in de terras top 100! Wij doen altijd net dat stapje meer en bij ons ben je zeker van een warm onthaal en service met een glimlach. Je kunt bij ons terecht voor een gezellige borrel of een smaakvolle en heerlijk verzorgde lunch of diner.

SO-IF.NL



Veel muziek!



Om de gebeurtenissen van april 1572 in Vlissingen goed te begrijpen, moeten we iets verder terug in de tijd. In 1568 begon de Tachtigjarige Oorlog, de Nederlandse Opstand. Ons land werd geregeerd door koning Philip de Tweede van Spanje. Na de reformatie, die in Duitsland begint, worden steeds meer Nederlanders protestants. Dit tot grote ergernis van de streng katholieke Philip. Hij stuurt de gevreesde toezichthouder Alva naar onze lage landen om orde te houden. Maar prins Willem van Oranje probeert de Lage Landen te bevrijden en hij krijgt hulp van de steden. In 1566 slaat de vlam in het kruitvat, de burgers komen in opstand en er ontstaat een beeldenstorm. Ook in Vlissingen.

Er waren al enkele honderden Waalse soldaten onder Spaans gezag in de stad, die waren ingekwartierd bij de burgers. Begin april komt er een bericht dat er nog eens 400 soldaten zouden komen naar Vlissingen. Het kostte veel geld en veel middelen om deze soldaten te onderhouden. En de Vlissingers zijn het zat!



De pastoor in de St. Jacobskerk begint tijdens de Paasdienst op eerst Paasdag 6 april 1572 met een bulderpreek en moedigt de bevolking aan om ten strijde te gaan tegen de Spaanse overheersing. Onder aanvoering van Jan van Cuijk, een afgezant van Willem van Oranje, gaat de bevolking, ook de niet-kerkelijken en protestanten, naar het tuighuis en slepen een paar kanonnen naar het Rondeel. Daar worden schoten op de Spaanse vloot gelost. De Spaanse vloot schiet niet terug, er komt een boodschapper zwemmend naar de kant met de vraag om de beschieting te stoppen. Zodra het tij laag en de wind gunstig zou zijn, vaart de vloot weg, zo belooft de boodschapper. En zo gebeurt het. De overige soldaten in de stad druipten af richting het Spaanse Middelburg, dat jaren later pas veroverd werd door de troepen van Oranje.

Zo verjagen de Vlissingse burgers op 6 april 1572 de Spaanse overheerser. Vlissingen is vrij, maar dat is nog niet bij iedereen bekend. Want een aantal dagen later komt een nietsvermoedende Spaanse kapitein, Hernando Pacheco, met zijn soldaten aan wal in Vlissingen. Hij wordt natuurlijk meteen opgepakt en later opgehangen.

Vlissingen is de eerste stad die zichzelf bevrijdde van het Spaanse juk en zo kunnen we stellen dat de geboorte van Nederland begint in Vlissingen.

Tijdens de vieringen op 6 april 2024 zal de werkgroep Viering Vlissingse Verzet 1572 deze gebeurtenis naspelen met een uitgebreide re-actment-show.

Meer weten? Bekijk de documentaire over de gebeurtenissen in Vlissingen 1572. Scan de QR-code



Column

door Peter van Druenen



Peter van Druenen

'In Vlissingen moet je zijn!'

Sinds 2015 mag ik elk jaar tijdens de herdenking van de Vlissingse Opstand van 6 april 1572 een lezing houden over de heroïsche gebeurtenissen op die dag, nu 452 jaar geleden. Het was immers niet niks wat er gebeurde: de Vlissingers maakten als eerste stad in de Nederlanden korte metten met de Spaanse bezetters en konden binnen één enkele dag de vrijheid uitroepen. Een prachtige brief van Willem van Oranje hierover bewijst dat dit belangrijke hoofdstuk uit de vaderlandse geschiedenis niet zomaar uit de duim is gezogen. Feitelijk lag de wieg van de Nederlandse Opstand en daarmee van de latere Republiek in onze mooie Scheldestad. Willem liet ook weten dat hij hoopte dat de Hollandse steden snel zouden volgen.

En Den Briel dan? Daar claimen ze de eerste april als de datum waarop zij als eerste werden bevrijd. Ik heb in woord en geschrift al vele keren aangetoond dat dit klinkklare onzin is: in Den Briel was er die dag geen Spanjaard meer te bekennen en de Watergeuzen waren er vooral op uit de stad te plunderen en daarna een bacchanaal aan te richten op kosten van de arme Brielenaren.

In mijn lezing op 6 april 2022 in de Sint-Jacobskerk, waarbij ook de burgemeester van Den Briel aanwezig was (hetgeen ik niet wist), zette ik dit verhaal nog eens stevig aan en eindigde met de oneliner: "6 april moet de nieuwe nationale feestdag worden met Vlissingen als centrale stad en 1 april houden we erin als nationale moppendag, mét aandacht voor Den Briel."



Dat laatste werd me niet in dank afgenomen. De volgende dag schreef de burgemeester van Den Briel een boze column waarin hij het had over een spreker die allemaal leugens vertelde en waarschijnlijk op zoek was naar zijn eigen spreekwoordelijke '15 minutes of fame'. Hij ging ervanuit dat niemand buiten Vlissingen het verhaal zou geloven.

Op één na dan: diezelfde week betoogde de bekende emeritus hoogleraar geschiedenis Herman Pleij bij een talkshow precies hetzelfde: "Mensen, vergeet Den Briel. In Vlissingen moet je zijn!"

Het blijft wel een mooie stad trouwens...

Peter

Wilt u meelopen met de optocht? Dit kan zonder aanmelding maar verkleed u dan wel als late middeleeuwer (zie foto's). Kinderen ook van harte welkom! Op zaterdag 30 maart tussen 13.00 en 17.00 uur kunt u eventueel nog oude kleding lenen in Museum Scheldewerf, De Willem Ruysstraat 100. In het Costuumpje aan de Gildeweg 25 in Vlissingen kunt u tegen betaling ook kleding uit die tijd huren.

Na de openluchtherdenkingskerkdienst op de Oude Markt, aanvang 13.00 uur, gaat de optocht eerst naar het Rondeel, daarna door de stad en we eindigen bij Iguana (voormalig stadhuis) voor de veroordeling van Hernando Pacheco.



MEGA-SCHUTTING
SCHUTTING & OVERKAPPING

Kom langs in onze
SHOWROOM
in Heinkenszand



Heinkenszand



DIRECT UIT VOORRAAD LEVERBAAR

ACTIEPRIJS

€ 3.199,-
incl. btw

**ACTIE MODEL DOUGLAS GRANDIOSE
300 x 300 cm**

- Compleet kant-en-klaar bouwpakket Douglas
- Wanden Zweeds rabat
- Opgeklampte deur incl. hang- en sluitwerk.
- Bevestigingsmateriaal inbegrepen
- EPDM dak voorzien van daktrimmen, dak doorvoer en afvoerbuis
- Direct uit voorraad leverbaar
- Af te halen bij Mega-Schutting

Optioneel:

- Betonpoer incl. stelplaat p.s. € 30,50
- Bezorging bij u thuis in heel Zeeland € 60,50



Welkom in onze showroom!

Kom de vele mogelijkheden bekijken op het gebied van buitenverblijven, overkappingen, tuinhuisen en schuttingen. Een breed assortiment voor iedere tuin!



GLASSCHUIFSYSTEMEN

- Glasschuifstelsysteem 290 cm 3 rails € 1.099
- Glasschuifstelsysteem 386 cm 4 rails € 1.499
- Glasschuifstelsysteem 482 cm 5 rails € 1.799



Wij zoeken betrouwbare montagetteams met ervaring!

Enthousiast? Neem dan snel contact op via 0113-405131 of mail naar info@mega-schutting.nl!

Zet- en drukfouten voorbehouden.

Grote voorraden aanwezig in Heinkenszand van ons brede assortiment hout en beton. Direct afhalen of laten bezorgen is mogelijk. Kijk op onze website voor handige ONTWERPTOOL van de schuttingen en overkappingen.



WWW.MEGA-SCHUTTING.NL

Noordland 17 • 4451 RP Heinkenszand • 0113 405 131
06 23 50 61 57 • E-mail: info@mega-schutting.nl